

Kastelentocht Dagtrip per bus langs een aantal grote kastelen in Nederland zoals o.a. Middelburcht, Slot Heergracht en Slot Meerstein. Deze tocht wordt besloten met een grandioos middeleeuws diner in Kasteel Dusbergen.

Dierenpark Beestenboel U wordt 's ochtends vroeg met de bus bij Bungalowpark Vakantievreugd opgehaald en naar dit bekende dierenpark gebracht. Hier kunt u de hele dag naar uw eigen inzicht doorbrengen. Een ideale ontspanning voor het hele gezin.

Trapautomuseum Dit museum ligt op vijf minuten loopafstand van het Bungalowpark en is ideaal om de kinderen op een regenachtige dag zoet te houden. Het is zeker dat ze zich de hele dag kunnen vermaken. En ook volwassenen kunnen zich hier weer even kind voelen als ze in een trapauto rondtoeren.

Wandelgang Een prachtige wandelroute die wij speciaal voor u uitgezet hebben. Voor de mensen die wat minder actief zijn is het ook mogelijk een verkorte versie van deze route te volgen, terwijl uiteraard ook de rust/drinkplaatsen niet ontbreken.

Boemeltoer Een geweldige ervaring om net als vroeger in een ouderwets boemeltreintje van de ene naar de andere stad te rijden (en niet van café naar café zoals de naam van deze tocht doet vermoeden).

Safaripark Kannibaal Voor een bezoek aan dit safaripark stellen wij een aantal Landrovers beschikbaar, zodat u op eigen gelegenheid dit park kunt doorkruisen. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u deze Landrover in geen geval mag verlaten. Voor de gevolgen van het in de wind slaan van deze waarschuwing zijn alleen de wilde dieren aansprakelijk.

Molenvaart Met roeibootjes (waarbij u natuurlijk zelf roeit, want dat is goed voor de spieren) maken we een rondvaart langs de beroemdste molens van Nederland. Natuurlijk kunt u af en toe even bij een molen aanleggen om bij te komen.